

Geschiedenis van ons koor: SMOss

In het najaar van 2007 wordt SMOss opgericht door 20 liefhebbers van levensliedjes.

Binnen een paar jaar groeit SMOss uit tot een flink koor van meer dan 50 leden.

Jacco en Wilma waren onze dirigenten van het eerste uur.

In juni 2008 volgt ons 1e optreden en verzorgen wij in het wijkcentrum een middag voor de Zonnebloem. Achter de schermen werkt het bestuur hard.

In het voorjaar van 2009 zijn we een vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement.

In de daarop volgende jaren treedt SMOss regelmatig op in Oss en soms ook ver daarbuiten in o.a. zorgcentra, bij liefdadigheidsverenigingen, op smartlappenfestivals en korendagen.

Ook gaat de nodige aandacht uit naar outfit en performance.

In het najaar van 2012 viert het koor zijn 5 jarig bestaan!

Het Osse publiek wordt door ons verrast met een flash-mob in het stadscentrum.

2015 is een hectisch jaar voor SMOss. Het bestuur treedt af en met een aantal leden verlaten ze het koor om een vriendenclub op te richten. Wilma, de dirigente, beëindigt haar contract.

Bezinning volgt. In augustus wordt Oenke onze nieuwe dirigente, terwijl Jacques onze repetitor en gitarist is en Roos de accordeoniste. SMOss pakt deze kans voor vernieuwing op en gaat nu ook evergreens zingen. Ons koor wordt versterkt door nieuwe leden en nu zingen we vol enthousiasme oude en nieuwe liedjes.

2016 en 2017 We zijn weer een volwaardig koor van ca 25 leden. We kiezen ervoor om tot maximaal 30 leden door te groeien. Groot voordeel is dan, dat ons koor geschikt is om binnen en bovendien akoestisch op te treden.

2018 We willen af van ons smartlappen-imagó, omdat ons repertoire steeds meer uit Nederlandse Evergreen-covers gaat bestaan. We hebben dan ook besloten om een andere invulling aan "SMOss" te geven te weten: "SfeerMakers Oss" We doen mee aan een theatervoorstelling in de Lievekamp: "Hendrik Groen en pogingen iets van het leven te maken"

We verhuizen van de Deel naar Wijkcentrum Schadewijk.

2019 Vaak opgetreden dit jaar, wel 13 keer. Naast zorgcentra o.a. in Residence Sibelius en De Lievekamp.

2020 In maart optreden in De Lievekamp bij de musical van Hendrik Groen.

2021 Omdat we de repetitieruimte (toneel) in Wijkcentrum Schadewijk te krap vinden gaan we in september naar voetbalclub Margriet. Vanaf maart zijn we gestopt met alles, vanwege een pandemie t.w. COVID19 ofwel CORONA.

2022 In februari stapt het bestuur op wegens 'gebrek aan vertrouwen'. Dat betekent ook dat we accordeonist Roos verliezen. Ook onze dirigent raken we kwijt door haar verhuizing naar 'het noorden'. We besluiten om de repetitie van de avond naar de middag te verplaatsen en vinden in De Hille een nieuwe ruimte (Kersenzaal) waar we op vrijdag terecht kunnen. We vinden een nieuwe accordeonist om de repetities te gaan leiden/begeleiden. Dit blijkt helaas niet echt goed te werken voor ons. In oktober vinden we in Wilma een nieuwe dirigent, die ons laat zingen met begeleiding door mp3's en dat werkt prima. In december wordt het 15 jarig bestaan gevierd met een etentje. We wachten met gaan optreden tot we voldoende repertoire goed onder de knie hebben.

2023 We gaan steeds meer over naar het zingen van evergreens. De 'echte smartlappen' verdwijnen langzaam maar zeker uit de lijst. De groep groeit weer wat.

2024 We beginnen weer met optreden. Is niet per sé nodig want de bedoeling van ons koor is in de eerste plaats lekker samen zingen in harmonie en vriendschap; gezelligheid staat hoog in ons vaandel.

2025 Eerste optreden in februari en in maart: meezingconcert in De Lievekamp.